

# ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ

Η βιομηχανία της βιοτεχνολογίας (μισθοφόροι-επιστήμονες και εταιρείες) λανσάρει το νέο της προϊόν και ανακοινώνει την επιτυχία της: **“Η ζωή αναπαράγεται πια μέσα στο εργαστήριο”**. Το συνιστά ανεπιφύλακτα και για την προώθησή του απευθύνει την αναμφισβήτητη διαλεκτική της σε όλους τους δυνητικούς χρήστες αυτής της νέας τεχνολογίας. Έτσι, απ’ τη μια επιβάλλει -με ωμούς εκβιασμούς, νομοθετικά τερτίπια, εγκλήματα και βία- κι απ’ την άλλη προσπαθεί να πείσει, με στρατηγικές μάρκετινγκ απευθυνόμενη:

στον αγρότη: για πιο αποδοτικές καλλιέργειες σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής,

στον οικολόγο: για νέα προϊόντα πιο φιλικά στο περιβάλλον,

στον “ενημερωμένο” καταναλωτή: για το αναφαίρετο δικαίωμά του στην επιλογή, με σήμανση των προϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένες πρώτες ύλες,

στον καταναλωτή με τη μικρή αγοραστική δύναμη: για το φτηνότερο στην αγορά,

στο φιλάνθρωπο: για το ζήτημα της πείνας στον κόσμο, για ανίατες μέχρι σήμερα αρρώστιες και τα “θαύματα” της νέας τεχνολογίας.

**Η λίστα είναι τεράστια όσο και η διαχωρισμένη εξουσία τους.**



**Αφού δεν εμπιστευόμαστε την εμπορευματική κοινωνία γιατί να μην αρνηθούμε τις βιοτεχνολογίες-εμπορεύματά της;**

Πώς να εμπιστευτούμε αυτή την αποθέωση της επιστήμης που μιλά μόνο τη γλώσσα του κέρδους, της απόδοσης και της ασφάλειας;

Πώς να την εμπιστευτεί ο αγρότης που θα χάσει ακόμα περισσότερο τον έλεγχο της γης και της δουλειάς του; Που θα συρθεί πίσω από εκβιαστικά συμβόλαια υποτέλειας σε μια χούφτα πολυεθνικές που κρατούν την παγκόσμια παραγωγή τροφής στα χέρια τους;

Πώς να την εμπιστευτεί η φύση που για άλλη μια φορά, και με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, δεν θα αποτελέσει τίποτε περισσότερο από πηγή πόρων, αποδέκτη αποβλήτων και πεδίο πειραματισμού για τα νέα επιτεύγματα-εμπορεύματα της επιστήμης;

Πώς να την εμπιστευτεί ο καταναλωτής όταν το “δικαίωμα στην επιλογή” που “ευγενώς” του παραχωρείται είναι ήδη κουτσουρεμένο απ’ τα “επιτρεπόμενα ποσοστά” και τα πολιτικάντικα “όρια ασφαλείας” σε μεταλλαγμένα συστατικά;

Πώς να την εμπιστευτεί ο “τρίτος” κόσμος που μαστιάζεται από φτώχεια, εξαθλίωση και πείνα τη στιγμή που, σήμερα, η παραγόμενη τροφή στη Γη θα αρκούσε για να θρέψει 1,5 φορά τον πληθυσμό της, εάν φυσικά η διανομή της δεν ακολουθούσε τους νόμους της αγοράς των εκμεταλλευτών;

Πώς να την εμπιστευτούν όσοι και όσες θα δουν άλλον έναν ταξικό, διατροφικό αυτή τη φορά, διαχωρισμό να ορθώνεται μπροστά τους, με υγιεινά, ακριβά τρόφιμα απ’ τη μια και με μεταλλαγμένα, φτηνά σκουπίδια απ’ την άλλη;

**Χάνουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Το ζητούμενο δεν είναι να φορέσουμε τη ζώνη ασφαλείας. Άλλωστε ποτέ κανείς δε μπορεί να είναι σίγουρος.**

Ενάντια σ’ αυτά και σ’ όλα τα μερικά ζητήματα που παραμορφώνουν την πραγματικότητα, ν’ αναζητήσουμε το συνολικό. Ενάντια στην εξημέρωση, τον εφησυχασμό, την τάξη και την υποταγή...

**ΜΠΟΥΚΟΤΑΖ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

**ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ: ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ**

**ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ**

**ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ**

**ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ**

**ΚΑΙ Ν’ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ**

*ενάντια στη βιοτεχνολογία του χρήματος*